



Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

Ειδική συνεδρίαση 15^{ης} Ιουλίου 2012

Ωρα έναρξης: 12.05 μ.μ.

Αρ. 47

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ)

Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ το γραμματέα να διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

(Α. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ)

Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το μόνο θέμα στη σημερινή ημερήσια διάταξη της ειδικής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι «Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής».

Προτού καταθέσω λίγα λόγια, καλώ το σώμα να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρώων και μαρτύρων της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής)

Αιωνία τους η μνήμη!

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

Αιωνία τους η μνήμη!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Βαριά η ευθύνη και δυσβάστακτο το χρέος να απευθύνει κάποιος το λόγο στις 15 του Ιούλη. Ημέρα μαύρη και αποκρουστική, ημέρα εκδήλωσης του τουρκοφόρου πραξικοπήματος.

Τριάντα οκτώ χρόνια από τη μεγάλη προδοσία και το φοβερό έγκλημα, με νωπές τις μνήμες και ανεπούλωτα τα τραύματα, καλούμαστε σε αυτή την ετήσια συνεδρία χρέους της Βουλής των Αντιπροσώπων να τιμήσουμε τους υπέροχους αγωνιστές της αντίστασης, που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία και υπερασπίστηκαν το λαοπρόβλητο ηγέτη, τον εθνάρχη Μακάριο, να τιμήσουμε τους μάρτυρες-μαχητές που έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι εναντίον της τουρκικής εισβολής, που υπήρξε η δεύτερη φάση του διδύμου εγκλήματος του 1974.

Τιμούμε όσους έδωσαν το παρών τους στον αντιστασιακό αγώνα για υπεράσπιση της δημοκρατίας, της νομιμότητας και του Προέδρου Μακαρίου, ενάντια στη χούντα και την ΕΟΚΑ Β΄ και κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ στις θυσίες και τα μαρτύρια του λαού μας, ευγνωμονώντας για πάντα τους ηρωικούς μας νεκρούς.

Τιμούμε τους ηρωικούς μας εγκλωβισμένους, τους συγγενείς των αγνοουμένων μας και τον προσφυγικό μας κόσμο, που για τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια σηκώνουν έναν αβάστακτο σταυρό μαρτυρίου. Τριάντα οκτώ χρόνια από την προδοσία και το έγκλημα και οφείλουμε να συντηρούμε αλώβητη τη μνήμη, όχι για την αναβίωση ενός εφιαλτικού διχαστικού παρελθόντος, αλλά για τη μόνιμη ιστορική καταδίκη των ενόχων και για να φωτίζεται διδακτικά η σημερινή και η μελλοντική μας πορεία.

Διαβεβαιώνουμε, αυτή την αποφράδα επέτειο, ότι με γνώση της ιστορικής αλήθειας και με επίγνωση του χρέους θα αγωνιστούμε για την άρση των συνεπειών της προδοσίας· μιας προδοσίας που οργάνωσαν ξένα συνωμοτικά κέντρα και της οποίας τραγικό θύμα υπήρξε ο λαός μας.

Διαβεβαιώνουμε τους μάρτυρες-ήρωες του διπλού εγκλήματος πως δε θα αφήσουμε τις θυσίες τους να λεηλατηθούν και τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού να αναιρεθούν, γιατί το χρέος μας απέναντι στη θυσία των ηρωικών μας νεκρών είναι να συνεχίσουμε και σήμερα την αντίσταση, να συνεχίσουμε τον αγώνα για λύση, που δε θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα, αλλά θα τα καταργεί. Που δε θα στηρίζεται σε καταστρατήγηση αλλά σε διασφάλιση των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών. Που θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, του λαού, του χώρου, των θεσμών και της οικονομίας. Που θα στηρίζεται στην αρχή της δημοκρατίας ότι η πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία κατοχυρώνεται, μια αρχή που είναι απολύτως συμβατή και πουθενά δεν αντιμάχεται τη λειτουργία της ομοσπονδίας. Λύση χωρίς συρματοπλέγματα, διαχωριστικά τείχη, ξένους στρατούς, εποίκους και φυλετικούς διαχωρισμούς, κηδεμονίες και κηδεμόνες.

Η διαδικασία των απευθείας διαπραγματεύσεων οδηγήθηκε σε τέλμα και αδιέξοδο εξαιτίας της τουρκικής στρεψοδικίας, κακοπιστίας και αδιαλλαξίας. Την ίδια στιγμή η Τουρκία κλιμακώνει την προκλητική της στάση με ευθείες απειλές εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, ενώ αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που συνιστά ύβρη για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μια υποψήφια για ένταξη χώρα περιφρονεί, καταστρατηγεί και καταπατεί θρασύτατα τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ενώπιον αυτής της προπετούς τουρκικής συμπεριφοράς μία είναι η επιλογή· η καταγγελία και αποκάλυψη των πραγματικών προθέσεων της κατοχικής δύναμης, η χάραξη και υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής, με αξιοποίηση κάθε διεθνούς βήματος και της ευρωπαϊκής ιδιότητας της χώρας μας.

Χρέος μας η αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων του λαού μας, η ανάδειξη της πραγματικής φύσης της κυπριακής κρίσης, η απαίτηση για εφαρμογή των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, η απλή διακήρυξη και εμμονή, χωρίς ταλαντεύσεις, ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής ενός ανεξάρτητου κράτους από την Τουρκία και η σαφής υπόδειξη πως όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για λύση δίκαιη και βιώσιμη θα πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον, την επιρροή και τις πιέσεις τους προς την κατοχική δύναμη.

Τριάντα οκτώ χρόνια μετά την προδοσία και το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου μνημονεύουμε και τιμούμε τους ηρωικούς μας νεκρούς. Τιμούμε τους αγωνιστές της δημοκρατικής αντίστασης και όλους όσοι έπεσαν αγωνιζόμενοι εναντίον της τουρκικής εισβολής. Ξαναδίνουμε περιεχόμενο στη θυσία τους και επαναπροσδιορίζουμε το δικό μας καθήκον· να συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία και δικαίωση.

Τιμή και δόξα στους ήρωες της αντίστασης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας!

Ενότητα και αγώνας μέχρι την τελική δικαίωση!

Θα παρακαλέσω τώρα να έρθει στο βήμα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκος Αναστασιάδης.

N. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Η σημερινή επετειακή σύνοδος της Βουλής πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας. Καλούμαστε φέτος να αποτίσουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας κάτω από τη βαριά σκιά της πρώτης επετείου μιας νέας τραγωδίας, αυτής που έφερε στη χώρα μας η φονική έκρηξη στο Μαρί, με αποτέλεσμα να μνημονεύουμε αυτές τις μέρες άλλα δεκατρία ένστολα παλικάρια της Κύπρου.

Καλούμαστε σήμερα να φέρουμε στη μνήμη μας τις μαύρες εκείνες μέρες του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και τα τραγικά τους συνεπακόλουθα. Το πράττουμε όμως την ώρα που η οικονομία μας περνά δύσκολες στιγμές, που μπορούν να παραλληλιστούν μόνο με αυτές που ακολούθησαν ακριβώς την καταστροφή που προκάλεσε ο βάρβαρος Τούρκος εισβολέας.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διανύουμε χωρίς αμφιβολία την πιο δύσκολη περίοδο μετά την εισβολή του 1974. Ποτέ προηγουμένως δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τόσες συσσωρευμένες προκλήσεις και τόσα αδιέξοδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ποτέ προηγουμένως δεν ήταν το αίσθημα της απογοήτευσης, της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που βιώνουν οι συμπολίτες μας πιο έντονο.

Αυτή λοιπόν είναι η ώρα, κατ' εμάς, της εθνικής ευθύνης. Οφείλουμε να βρούμε τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι και να συμπεριφερθούμε με τη μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με τους λόγους και τις πράξεις μας να προσπαθήσουμε να επουλώσουμε πληγές, όχι να τις αναμοχλεύουμε. Μιλώ για όλα τα γεγονότα που έχω προαναφέρει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο, αλλά και κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο το διπλό οργανωμένο έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του κυπριακού λαού από ελληνόφωνους χουντικούς αξιωματικούς και τον τουρκικό Αττίλα, όμως τριάντα οκτώ χρόνια μετά και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να αρκούμαστε στη φραστική επανάληψη της αυτονομίας καταδίκης, όσο έντονη και αν είναι.

Ετούτη την ώρα που βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι της ιστορίας, η κοινωνία, οι νεότερες γενιές αναμένουν από όλους εμάς τους πολιτικούς να πράξουμε το στοιχειώδες προς τη χώρα μας χρέος. Αναμένουν να αναγνωρίσουμε το μέγεθος της προσφοράς, αλλά και της θυσίας όλων όσοι αντισταθήκαν στα σχέδια της χούντας των Αθηνών και στον Τούρκο εισβολέα όχι με λόγια, αλλά και με πράξεις. Όχι μόνο με επετειακές εκδηλώσεις, αλλά με την άσκηση μιας συνετής πολιτικής, που θα αποδεικνύει πως μπορούμε να δώσουμε προοπτική. Την προοπτική της απαλλαγής από την τουρκική κατοχή και της επανένωσης της πατρίδας μας. Την προοπτική για να δημιουργήσουμε ένα κράτος ακόμη πιο δημοκρατικό, πολύ πιο σύγχρονο και λειτουργικό, με αποτελεσματικούς και αξιόπιστους θεσμούς, με εμπεδωμένη την αξιοκρατία, αλλά και τη διαφάνεια. Ένα κράτος ευθύνης, που να σέβεται και να λογοδοτεί στην κοινωνία, που δε θα χρεοκοπεί, αλλά θα ευημερεί και θα επιτρέπει και στους πολίτες του να προκόβουν.

Αυτό θα αποτελούσε, πιστεύω, και την καλύτερη τιμή προς όσους θυσίαστηκαν για την πατρίδα και τη δημοκρατία. Θέλω να τονίσω πως αυτό δε θα εξυπηρετείτο με την όποια προσπάθεια πώλωσης και αναμόχλευσης των διχαστικών παθών, είτε του παρελθόντος είτε του παρόντος, σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις δυσκολίες που έχουμε ενώπιόν μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επαναλαμβάνουμε σήμερα την ενδυναμωμένη και ακλόνητη πίστη μας στην ελευθερία και τη δημοκρατία. Τονίζουμε την ανάγκη προσήλωσης όλων μας στις διαδικασίες εκείνες που προάγουν και στηρίζουν τη νηφάλια πολιτική σκέψη και τον αδογματίστο πολιτικό διάλογο. Υπενθυμίζουμε ότι η καλλιέργεια του φανατισμού, του μίσους και του διχασμού αποτελούν δυναμίτη στα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο ιστορικό δίδαγμα από την τραγωδία του '74, αλλά και την περίοδο που προηγήθηκε. Αυτή είναι και η μεγάλη δική μας ευθύνη σήμερα, να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε μια πορεία που οδηγεί τον τόπο μας μπροστά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι ώρες που έρχονται είναι ώρες ευθύνης για όλους μας. Οφείλουμε συνεπώς να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να βρούμε το σθένος και να λάβουμε τολμηρές, αλλά και σωστές αποφάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα απειληθεί η ευημερία, η προοπτική και η ασφάλεια ολόκληρης της Κύπρου. Θα διακυβευθούν όλα όσα κτίσαμε στα χρόνια που πέρασαν. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία που βιώνουν οι συμπολίτες μας, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι και η δική μας έγνοια. Οι εμμονές και οι ιδεοληψίες, που τόσο μας στοίχησαν στην πρόσφατη ιστορία μας, δεν έχουν κατά την άποψή μας καμιά μα καμιά θέση. Θέση έχει η διαβουλευτική δημοκρατία και η συλλογικότητα, ο αδογματίστος διάλογος και η από κοινού λήψη αποφάσεων.

Ας συνειδητοποιήσουμε πως τα γεγονότα και ο χρόνος δεν επιτρέπουν σε κανέναν μας ούτε εφησυχασμό ούτε επιλογές στη βάση των όποιων άλλων σκοπιμοτήτων απ' ό,τι το εθνικό συμφέρον υπαγορεύει. Ας συστρατευτούμε, για να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας μια Κύπρο απαλλαγμένη από τα πάθη του παρελθόντος, μια Κύπρο της ειρήνης, της συνεργασίας, της ευημερίας και της

προκοπή. Αυτό είναι το δικό μας χρέος στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αυτό οφείλουμε στην πατρίδα μας, αυτό οφείλουμε στις επερχόμενες γενιές.

Αιωνία ας είναι η μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή και θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία!

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ τον κ. Αναστασιάδη και παρακαλώ τώρα το γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού να καταθέσει την ομιλία του.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων συνέχεται σήμερα, για να καταδικάσει το δίδυμο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του Ιούλη του 1974.

Σήμερα μνημονεύουμε και τιμούμε τους νεκρούς μας, τους νεκρούς του φασιστικού πραξικοπήματος και της εισβολής του Αττίλα. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας σε κάθε οικογένεια που θρήνησε και θρηνεί για το χαμό των δικών της ανθρώπων. Διαβεβαιώνουμε ότι δεν ξεχνούμε τους αγνοούμενους της κυπριακής τραγωδίας και ότι απαιτούμε τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαραστάση μας στον προσφυγικό κόσμο και τους ηρωικούς εγκλωβισμένους. Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη λύση του Κυπριακού και μέχρι τότε εργαζόμαστε για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ως ΑΚΕΛ καταδικάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας το προδοτικό, φασιστικό πραξικόπημα που ενεπνεύσθη και καθοδήγησε το ιμπεριαλιστικό ΝΑΤΟ και εκτέλεσαν τα όργανά του, η χούντα των Αθηνών, ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β'. Καταδικάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας την εγκληματική επίθεση εναντίον της Κύπρου, της δημοκρατίας και του λαού μας, που συντελέστηκε στις 15 Ιουλίου του 1974 ανοίγοντας την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στις 20 του Ιούλη. Καταδικάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τις βαρβαρότητες του Αττίλα, τον ξεριζωμό, την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τον εποικισμό, την αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου, το ψευδοκράτος και τη συνεχιζόμενη κατοχή.

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Φλεβάρη του 2011 συζητήσαμε μέσα σε αυτή την αίθουσα το πόρισμα της επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου. Τα γεγονότα τα οποία τεκμηριώθηκαν με τις μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή της η επιτροπή αποκάλυψαν αυτό που ως ΑΚΕΛ επαναλαμβάνουμε για χρόνια, το πραξικόπημα και η εισβολή, που ακολούθησε ως αποτέλεσμα του, δεν ήρθαν από το πουθενά, ήταν το αποκορύφωμα σειράς γεγονότων. Μέσα από το πόρισμα επιβεβαιώθηκε ο συνωμοτικός ρόλος του ΝΑΤΟ, ο προδοτικός ρόλος της ελλαδικής χούντας, που επεξεργάζονταν σχέδια σε βάρος της Κύπρου σε συνεννόηση δυστυχώς με την Τουρκία, ο προδοτικός ρόλος της ΕΟΚΑ Β', του Γρίβα, του Γιωρκάτζη, του Σαμψών και άλλων. Αποκαλύφθηκε η στενή τους σχέση με τη χούντα και η εμπλοκή τους ακόμα και στις διαφορές που είχαν τα ανώτατα στελέχη της μεταξύ τους. Επιβεβαιώθηκε η εκπόνηση σειράς σχεδίων πραξικοπήματος από το Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β'.

Με λίγα λόγια αποκαταστάθηκε η ιστορική πραγματικότητα σε πολλά σημεία. Παρ' όλο που αυτά τεκμηριώθηκαν και αποδείχθηκαν πέρα από κάθε λογική αμφιβολία μέσα από το πόρισμα, εντούτοις δεν τα αποδεχθήκαμε όλοι μέσα σε αυτή την αίθουσα. Κάποιοι αρνήθηκαν να τα παραδεχθούν και να τα αναγνωρίσουν. Σαν να μην πέρασε ούτε και μια μέρα από τότε που ο Μακρυγιάννης έγραφε στα "Απομνημονεύματά" του: «Όσοι εκάναν το κακό τούς κακοφαίνεται, γιατί και το κακό το θέλανε και το συμφέρον τους το θέλανε και καλούς πατριώτες θέλουν να τους λένε, και αυτό δε γίνεται». Σύμπτωση ή κλασική συμπεριφορά όσων νιώθουν ότι έχουν πολλά να κρύψουν και αναμένουν να τα σκεπάσει όλα το πέρασμα του χρόνου;

Η ιστορία έκρινε και ο λαός γνωρίζει. Αν επιμένουμε ως ΑΚΕΛ σε αυτό το σημείο, δεν είναι γιατί θέλουμε να "φανατίσουμε" ή να "πολώσουμε", όπως συχνά μας κατηγορούν διάφοροι -μας κατηγορήσε και πριν από λίγο ο κ. Αναστασιάδης- ούτε βέβαια για να ζητήσουμε εκδίκηση τριάντα οκτώ χρόνια μετά. Επιμένουμε, γιατί είναι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο να αναγνωρίσουμε όλοι την ιστορική αλήθεια, για να αντιλήσουμε διδάγματα από αυτή. Για να δούμε καθαρά πώς οδηγηθήκαμε στο 1974 και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και εγκλήματα. Για να μην έχουμε ψευδαισθήσεις για το πώς θα απαλλαγούμε από τις συνέπειες του δίδυμου εγκλήματος σήμερα.

Το πραξικόπημα και η εισβολή δεν ήρθαν από το πουθενά. Ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς προετοιμασίας, πολιτικής, στρατιωτικής και ιδεολογικής. Με την τρομοκρατία, τις δολοφονίες, την ανατίναξη αστυνομικών σταθμών, τις απαγωγές, την υφαρπαγή όπλων από στρατόπεδα της χουντοκρατούμενης εθνοφρουράς, τις απόπειρες κατά της ζωής του Μακαρίου και το συστηματικό αντικομμουνισμό, ο οποίος καλλιεργείτο για χρόνια. Ο στόχος της χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ ήταν καθαρός, να προκληθεί τέτοια αστάθεια, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για το πραξικόπημα. Από το 1972 έφτανε στην Κύπρο παράνομα ο οπλισμός από την ΕΟΚΑ Β΄. Για όσο καιρό ήταν αρχηγός της ΕΟΚΑ Β΄ ο Γρίβας εκπονήθηκαν τα πλείστα σχέδια ανατροπής του Μακαρίου, ενώ τα υπόλοιπα εκπονήθηκαν σε απευθείας και αгаσσή συνεργασία με τη χούντα. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο πόρισμα επιβεβαιωμένα.

Επιβεβαιωμένο είναι και το γεγονός ότι η ΕΟΚΑ Β΄ διατηρούσε σχέσεις και επικοινωνία με αξιωματικούς και στελέχη της Εθνικής Φρουράς. Αυτό καταρρίπτει και τον ισχυρισμό «το πραξικόπημα ήταν μια άφρων ενέργεια μιας κλίμας ελληνόφωνων αξιωματικών». Το ακούσαμε και πριν από λίγο. Άσοφος και ψευδής είναι αυτός καθαυτός ένας τέτοιος ισχυρισμός: ισχυρισμός τον οποίο προβάλλει διαχρονικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Επιβεβαιωμένο είναι και το γεγονός ότι η ΕΟΚΑ Β΄ αναμίχθηκε σε όλες τις εγκληματικές ενέργειες κατά του Μακαρίου, που κάθε άλλο παρά σχετίζονταν με το αίτημα της ένωσης. Η χούντα είχε τότε διατάξει «βαράτε στο ψαχνό». Αυτό έκαναν. Δολοφονίες και εγκλήματα κατά της αριστεράς, κατά προοδευτικών ανθρώπων, κατά των μακαριακών, κατά οποιουδήποτε έκριναν ότι θα αντιστεκόταν στα άνομα σχέδιά τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Ραούφ Ντενκτάς δήλωνε από το 1962: «Δε θα βιαστούμε να διχοτομήσουμε το νησί. Θα περιμένουμε. Η ευκαιρία θα μας δοθεί στο πιάτο». Τελικά, αυτή την ευκαιρία τούς τη χάρισαν απλόχερα η χούντα, ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β΄. Στις 15 Ιουλίου ο εφιάλτης άνοιξε τις πόρτες. Στις 20 Ιουλίου τα τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Κύπρο, παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ολοκληρώνοντας τα νατοϊκά σχέδια σε βάρος της Κύπρου.

Το ΑΚΕΛ, ευρύτερα το λαϊκό κίνημα και οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου έγιναν εκείνες τις μέρες η ψυχή της αντίστασης, η ψυχή της υπεράσπισης της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στους νεκρούς, αλλά και στους ζώντες πραγματικούς πατριώτες, που έτρεξαν να υπερασπιστούν τον τόπο σε μια μάχη προδομένη και άνιση.

Σήμερα, τριάντα οκτώ χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα, το μαχαίρι της τουρκικής κατοχής βρίσκεται ακόμα σφηνωμένο στο κορμί της Κύπρου. Η πληγή είναι ακόμα ανοικτή στάζοντας αίμα. Τα τουρκικά στρατεύματα και τα συρματοπλέγματα που χαρακώνουν το κορμί της Κύπρου είναι βαρίδι στο μέλλον του λαού μας. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά, παρά μόνο αν παλέψουμε ενωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από κοινούς στόχους.

Τίθεται όλο και πιο συχνά τελευταίως η θέση για αλλαγή τακτικής και στρατηγικής. Ένα από αυτά που μας δίδαξε η σύγχρονη κυπριακή ιστορία είναι ότι υπάρχει ανάγκη ο στρατηγικός στόχος να έχει πάντα μέσα του το στοιχείο του ρεαλισμού, να συνδυάζει το όραμα με το εφικτό. Αν το όραμα όλων μας είναι να επιτύχουμε την επανένωση της Κύπρου, τότε ο μόνος εφικτός τρόπος να το πετύχουμε είναι με τη λύση διζωνικής δικαιοδικής ομοσπονδίας, όπως συμφωνήσαμε με τη διεθνή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τυχόν εγκατάλειψη του συμφωνημένου πλαισίου θα δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία να θέσει ανοιχτά τη λύση δύο χωριστών κρατών. Θα οδηγήσει δίχως άλλο το λαό μας σε νέες περιπέτειες, που θα καταλήξουν στο κλείσιμο του Κυπριακού με το χειρότερο για εμάς τρόπο.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας επιμένει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στις επαφές του στη διεθνή κοινότητα να τονίζει ότι το συμφωνημένο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού είναι καταγεγραμμένο. Είναι η λύση διζωνικής δικαιοδικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Συμφωνημένη, καθώς και επιβεβαιωμένη μέσα από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ είναι και η διαδικασία των συνομιλιών, χωρίς διαιτησία και χρονοδιαγράμματα. Σε αυτή του την προσπάθεια οφείλουμε όλοι να τον στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δίχως να πριονίζουμε εμείς οι ίδιοι τις βάσεις αυτής της προσπάθειας είτε λοξοκοιτώντας προς ιδεατές αλλά ανέφικτες λύσεις είτε ευαγγελιζόμενοι αδιέξοδες διαδικασίες που θα έχουν την ίδια κατάληξη: να ωφελήσουν δηλαδή μόνο την Τουρκία και τις επιδιώξεις της.

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο πόνος για το άδικο και η οργή για την προδοσία δεν πρόκειται να καταλαγιάσουν. Ούτε ο ιμπεριαλισμός ούτε η Τουρκία ούτε η χούντα θα μπορούσαν να πετύχουν τους στόχους τους, αν δε βρίσκονταν Κύπριοι να συνεργαστούν για την προδοσία και να συνεργήσουν στο έγκλημα, αν ο εθνικισμός και ο σοβινισμός δεν έπαιζαν τον επαισχυνο ρόλο τους. Γι' αυτό έχουμε καθήκον να

απομονώσουμε πολιτικά τα ιδεολογήματα του μίσους και τις ακροδεξιές καταστάσεις που επιχειρούν να τα αναβιώσουν, είτε κεκαλυμμένα είτε απροκάλυπτα.

Αν οι λέξεις “πεσών”, “αγνοούμενος”, “εκτοπισμένος”, “εγκλωβισμένος”, “οδόφραγμα”, “κατοχή” έχουν στοιχειώσει τα λόγια και τα γραφτά μας εδώ και τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, είναι γιατί φρόντισαν γι’ αυτό εκείνοι που θέλησαν να αποδείξουν ότι είναι πιο πατριώτες από τους πατριώτες. Κι ας λένε οι σίχοι «μάς τους έφερε η θάλασσα της Κερύνειας». Η αλήθεια είναι αλλού. Τη γνωρίζουμε όλοι. Και εμείς που τη βροντοφωνάζουμε για χρόνια και αυτοί που δεν τολμούν να την ομολογήσουν. Μας τους έφεραν αυτοί που θέλησαν να αποδείξουν ότι είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες!

Γι’ αυτό ας διδαχθούμε από την ιστορία μας, για να μην καταδικαστούμε να την ξαναζήσουμε. Ας διδαχθούμε από την ιστορία μας και ας κάνουμε τα διδάγματά της φάρο των προσπαθειών του σήμερα. Για να δικαιωθεί η θυσία όσων πρόταξαν τα στήθια τους, για να μην περάσει ο φασισμός και ο εισβολέας. Για να ζήσει ξανά ευτυχισμένος και μονιασμένος ο λαός μας στη γη που τον γέννησε.

Αιωνία τους η μνήμη!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ τον κ. Κυπριανού.

Τώρα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Μάριος Καρογιάν έχει το λόγο.

Μ. ΚΑΡΟΓΙΑΝ:

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέρχεται στη σημερινή ειδική συνεδρία, για να καταδικάσει για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα χρονιά το δίδυμο έγκλημα σε βάρος της Κύπρου και του λαού της τον Ιούλη του 1974, το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Οι συνέπειες εκείνου του ολέθριου εγκλήματος παραμένουν και ταλανίζουν την πατρίδα μας και το λαό μας. Δυστυχώς, τριάντα οκτώ χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα παραμένει ατιμώρητο και ο αγώνας του κυπριακού ελληνισμού παραμένει αδικαίωτος.

Σήμερα οφείλουμε να δεσμευτούμε για μια ακόμα φορά ότι ουδέποτε θα ξεχάσουμε τη μεγαλύτερη σύγχρονη προδοσία και τη μεγαλύτερη σύγχρονη τραγωδία του ελληνισμού. Παράλληλα, διακηρύσσουμε ότι ουδέποτε θα συμβιβαστούμε με τα αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής και ουδέποτε θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, την αποκατάσταση και τη διασφάλιση των δικαιών και των δικαιωμάτων του λαού μας, καθώς και την αποκατάσταση των αρχών του διεθνούς δικαίου και της δικαιοσύνης. Ουδέποτε θα παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση των δικαιών και των δικαιωμάτων μας.

Σήμερα τιμούμε παράλληλα τους ήρωες και τους μάρτυρες του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία και όλους τους μάρτυρες και παθόντες της εθνικής μας τραγωδίας. Αποτίουμε σήμερα φόρο τιμής στον αείμνηστο εθνάρχη Μακάριο, τον υπέρμαχο της ελευθερίας και της δημοκρατίας, το σοφό και τον εμπνευσμένο καθοδηγητή του κυπριακού λαού, που υπήρξε ο κύριος στόχος του προδοτικού πραξικοπήματος.

Τιμούμε επίσης τους αγνοούμενούς μας, τους ηρωικούς εγκλωβισμένους μας, τους πρόσφυγές μας και όλους όσους βίωσαν με αίμα, δάκρυ, πόνο, κακουχίες και ταλαιπωρίες το δίδυμο έγκλημα και τις συνέπειές του.

Τιμούμε και οφείλουμε διαρκώς να τιμούμε και όσους έκτοτε αγωνίστηκαν για την ανατροπή των αποτελεσμάτων του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και για την επίτευξη δίκαιης, έντιμης, αξιοπρεπούς, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Τριάντα οκτώ χρόνια μετά το κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται στο πουθενά. Επανελημμένες διαδικασίες και προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Σχέδια λύσης, προτάσεις, ιδέες, δείκτες, απευθείας και εκ του σύνεγγυς συνομιλίες, αλληπάλληλοι κύκλοι διαπραγματεύσεων, εντατικές και μη συνομιλίες, πέντε γενικοί γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών και δεκάδες ειδικοί απεσταλμένοι του διεθνούς οργανισμού για τριάντα οκτώ χρόνια δεν έχουν επιτύχει έστω και ένα αξιόλογο βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Αυτή η παταγώδης αποτυχία της συντεταγμένης διεθνούς κοινότητας, αυτή η αποδεδειγμένη αναποτελεσματικότητα, αυτή η αδυναμία και αυτή η ανικανότητα μπορεί να απογοητεύουν το λαό μας, όμως δεν τον οδηγούν σε παραίτηση από τον αγώνα για διεκδίκηση των δικαιών και των δικαιωμάτων του.

Αυτή την ώρα θέλουμε να καλέσουμε για μια ακόμα φορά τη διεθνή κοινότητα και κυρίως εκείνες τις δυνάμεις που είναι σε θέση να ασκήσουν την επιρροή τους στην Τουρκία να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Να πάψουν να νίπτουν τας χείρας και να θωπεύουν τον κατακτητή. Να υπερασπιστούν επιτέλους αρχές και αξίες, το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η ώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουν την Τουρκία και το έγκλημα που έχει διαπράξει εναντίον της Κύπρου και του λαού της με αποφασιστικότητα και με τη δέουσα αυστηρότητα. Εφόσον η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη και ατιμώρητη, το Κυπριακό δυστυχώς δεν πρόκειται να λυθεί. Για να υπάρξει λύση του Κυπριακού, πρέπει η Τουρκία να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου και να τύχει της δέουσας καταδίκης.

Την ίδια ώρα που καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει αποφασιστικά την τουρκική αδιαλλαξία, οφείλουμε να μεριμνούμε για την ενδυνάμωση του μετώπου του αγώνα μας και να προβάλλουμε στη βάση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας. Να υπερασπιζόμαστε και να διεκδικούμε σταθερά τα δίκαια και τα δικαιώματά μας. Να είμαστε συστρατευμένοι και σε διαρκή εγρήγορση στις επάλξεις του αγώνα. Να οπλιστούμε με σθένος και υψηλό αγωνιστικό φρόνημα και να αξιοποιήσουμε ερείσματα και δυνατότητες που η νέα εποχή και τα νέα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα μάς προσφέρουν.

Δυστυχώς εδώ και μερικά χρόνια η στρατηγική και η τακτική που ακολουθήσαμε διευκόλυναν την Τουρκία, που σήμερα έχει κατορθώσει, με τη βοήθεια βεβαίως διαφόρων παραγόντων της διεθνούς κοινότητας, να αποενοχοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές έγκλημα που διέπραξε σε βάρος της Κύπρου και του λαού της. Επιχειρώντας να αναπτύξουμε μια ευέλικτη πολιτική και τακτική, διαπράξαμε λάθη, ολιγωρήσαμε και παραλείψαμε να διεκδικήσουμε όσα οφείλαμε να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε. Έχουμε προβεί, είτε απερίσκεπτα είτε κυριευμένοι από κάποιες ψευδαισθήσεις, σε υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις, καθώς και σε προτάσεις που καθιστούν επισφαλή τα δίκαια και τα δικαιώματά μας. Χωρίς οποιαδήποτε χρονοτριβή πρέπει να εκτοπίσουμε από το τραπέζι των συνομιλιών προτάσεις και θέσεις που συνιστούν μια επικίνδυνη διολίσθηση και εκτροπή.

Σε μια περίοδο που η κορυφούμενη τουρκική αδιαλλαξία και οι μεθοδεύσεις της Άγκυρας, που στοχεύουν σε μια λύση δυο κρατών και συνομοσπονδίας, έχουν οδηγήσει τις συνομιλίες για το Κυπριακό σε εκφυλισμό, σε αδιέξοδο, ουσιαστικά σε ναυάγιο, είναι η ώρα, πιστεύουμε, που πρέπει να αποσύρουμε κάθε “γενναιόδωρη” πρόταση και να επανορθώσουμε κάθε βήμα διολίσθησης.

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η φετινή επέτειος του δίδυμου εγκλήματος δεν προσφέρεται μόνο για αναστοχασμούς, επαναδιακηρύξεις και διαπιστώσεις. Το δραματικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το κυπριακό πρόβλημα και η πολυεπίπεδη και βαθιά πολιτική, οικονομική και θεσμική κρίση που βιώνουμε συνθέτουν ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό μείγμα, που ευχής έργον είναι να εκραγεί στη συλλογική και ατομική συνείδηση όλων μας και όχι να αφεθεί να προκαλέσει μια τρομερή έκρηξη με ανεπανόρθωτες βλαπτικές συνέπειες για τον τόπο και το λαό μας.

Ναι, ας αφουγκραστούμε τον κώδωνα κινδύνου και ας συνέλθουμε. Βιώνουμε συνθήκες, είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, έκτακτης ανάγκης. Βλέπουμε να έρχονται χειρότερα. Θα αναμένουμε την έλευσή τους με σταυρωμένα τα χέρια; Θα συνεχίσουμε περί άλλα να τυρβάζουμε; Θα συνεχίσουμε μια συμπεριφορά και μια πορεία απερισκεψίας, ανευθυνότητας, αμεριμνησίας και απρονοησίας; Θα συνεχίσουμε να οχυρωνόμαστε στα κομματικά μας οχυρά και κάστρα και να εξακοντίζουμε κατηγορίες εναντίον αλλήλων με στόχο ένα πρόσκαιρο κομματικό όφελος; Θα συνεχίσουμε τις κομματικές και παραταξιακές τακτικές και τους όποιους προεκλογικούς τακτικισμούς, αγνοώντας το συμφέρον και τις προτεραιότητες του τόπου και του λαού μας;

Αν σήμερα αποδειχθούμε κατώτεροι των περιστάσεων, αν αποποιηθούμε τις ευθύνες μας και οδηγήσουμε στον πολυκερματισμό και τον κατατεμαχισμό το λαό μας και μετατρέψουμε σε αρένα το διάλογο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, μύρια κακά μάς αναμένουν και πελώριες και ασήκωτες οι ευθύνες που θα μας αποδώσουν οι τωρινοί, αλλά και οι αγέννητοι συμπατριώτες μας.

Ναι, πρέπει να συνέλθουμε. Πρέπει να βρούμε το δρόμο της εθνικής συνεννόησης, της συναντίληψης, της συναίνεσης. Με αίσθημα ευθύνης, συνευθύνης και με συλλογικότητα πρέπει να συμπορευθούμε προς ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να συστρατευτούμε για ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να συνεργαστούμε, για να συνδημιουργήσουμε το καλύτερο αύριο που χρωστάμε στην πατρίδα και το λαό μας.

Τα πεπραγμένα του παρελθόντος κρίνονται και θα κριθούν ακόμα πιο αναλυτικά και βασανιστικά στο μέλλον. Τώρα είναι η ώρα του σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής υπέρβασης της πολυεπίπεδης και βαθιάς κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Είναι η ώρα του “εμείς”, η ώρα της συλλογικότητας, η ώρα της συστράτευσης, η ώρα της συνευθύνης. Θα έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, όταν κατορθώσουμε

να υπερβούμε τη σημερινή κρίση, να ξανατσακωθούμε και να ανοίξουμε και πάλι την ατζέντα των κομματικών και παραταξιακών αντιπαραθέσεων.

Ναι, είναι η ώρα που πρέπει να επικεντρωθούμε στα αιτήματα και τις αγωνίες του λαού μας, τα προτάγματα και τα προστάγματα της ιστορίας και στις ανάγκες των καιρών. Είναι η ώρα που πρέπει να δώσουμε όλοι τα χέρια, να ενώσουμε πραγματικά τις δυνάμεις μας, να στοιχηθούμε όλοι μαζί απέναντι στα κρίσιμα προβλήματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και απέναντι στις ευθύνες μας.

Όλοι το λέμε: Ούτε οι ώμοι του ενός ούτε οι ώμοι των ολίγων είναι τόσο δυνατοί, για να σηκώσουν το μεγάλο βάρος της ευθύνης της διαχείρισης των μεγάλων και κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Ούτε η σοφία του ενός ούτε η σοφία των ολίγων αρκούν, για να μελετήσουν σωστά, να αναλύσουν επαρκώς και να σχεδιάσουν μια εθνική στρατηγική υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαίων, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Κύπρου και του λαού μας.

Όλοι μαζί πρέπει να πούμε τα μεγάλα “ναι”, αλλά και τα μεγάλα “όχι” μας. Όλοι μαζί πρέπει να μεριστούμε το πολιτικό κόστος που συνεπάγονται οι μεγάλες αποφάσεις ευθύνης. Όλοι μαζί πρέπει να διεκδικήσουμε μια δίκαιη, έντιμη, αξιοπρεπή, λειτουργική και βιώσιμη λύση του προβλήματος. Όλοι μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη και πολυεπίπεδη κρίση στην οικονομία μας. Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε προοπτική στις δυνατότητες που μας προσφέρει ο εντοπισμός σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιό μας χώρο. Όλοι μαζί πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των θεσμών σε αυτό τον τόπο, που έχουν διαβρωθεί τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι μαζί πρέπει να καταστήσουμε σεβαστό από τους πολίτες του το κράτος μας. Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε ξανά στο λαό μας ελπίδα, να τον κάνουμε να δει το μέλλον με αισιοδοξία και να αγωνιστούμε, για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες του να ζει και να δημιουργεί σε μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη, δημοκρατική και ευημερούσα.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι μεγάλες στιγμές στην ιστορία ενός τόπου, είτε αυτές σηματοδοτούν εθνικές νίκες και εθνικά επιτεύγματα είτε σηματοδοτούν εθνικές τραγωδίες, προσφέρονται για παραδειγματισμό και για φρονηματισμό και πρέπει να λιπαίνουν και να τροφοδοτούν τη διεργασία της εθνικής αυτογνωσίας, ώστε να σχεδιάζεται με περισσότερη σιγουριά η πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον. Η 38^η επέτειος του δίδυμου εγκλήματος του Ιούλη του 1974 μπορεί, αν όλοι μαζί το θελήσουμε, να αναδειχθεί αφετηρία μιας πορείας προς ένα καλύτερο αύριο, ένα νέο ξεκίνημα. Ο λαός σίγουρα το αναμένει, το ζητά, το αξιώνει. Εξάλλου, αυτό είναι και το αίτημα, το πρόσταγμα των ηρώων και των μαρτύρων μας και όλων όσοι βίωσαν πάθη και ταλαιπωρίες από το δίδυμο έγκλημα του 1974. Αυτό το αίτημα, αυτή η αξίωση, αυτό το πρόσταγμα προσδιορίζει την ευθύνη και το καθήκον μας, το σημερινό μας χρέος προς την πατρίδα και το λαό μας. Αλήθεια, έχουμε δικαίωμα ή δικαιολογία να αφήσουμε αυτό το καθήκον ανεκπλήρωτο και αυτό το χρέος ανεξόφλητο; Αν ναι, τότε θα καταστούμε εθνικοί αυτόχειρες, αν όχι, τότε οφείλουμε με έργα και όχι με λόγια, με ευχές και ανέξοδα συνθήματα να υπερβούμε τις μικρότητες και τα λογής λογής συμφέροντα και να συστρατευθούμε για τη σωτηρία της πατρίδας.

Αιωνία ας είναι η μνήμη όλων όσοι έδωσαν την ίδια τους τη ζωή, το πολυτιμότερο αγαθό, για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την περιφρούρηση του κυπριακού κράτους, της έπαλης αυτής που όλοι οφείλουμε και να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που βάλλεται από πολλούς! Δικό μας το χρέος, δική μας και η ευθύνη. Ευχής έργων να αποδειχθούμε ανώτεροι των περιστάσεων και όχι κατώτεροι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ τον κ. Καρογιάν για την ομιλία του.

Θα παρακαλέσω τώρα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τον κ. Γιώργο Βαρνάβα να καταθέσει τη δική του ομιλία.

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τριάντα οκτώ χρόνια από το επονεϊδίστο προδοτικό πραξικόπημα της 15^{ης} Ιουλίου του 1974 και της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε τιμούμε τους αγώνες και τους αγωνιστές. Τιμούμε τους υπέροχους αγωνιστές της δημοκρατίας, που χωρίς υπολογισμό θυσίας αντιστάθηκαν στους ξενοκίνητους εγκάθετους της

χούντας και της ΕΟΚΑ Β', που με το πραξικόπημα εναντίον του εθνάρχη Μακαρίου οδήγησαν τον τόπο στην εθνική τραγωδία.

Τριάντα οκτώ χρόνια από τότε και οι σκηνές ολοζώντανες να θυμίζουν το ξεσηκωμό του λαού μας εναντίον του πραξικοπήματος, με το εφεδρικό, τους νομιμόφρονες αστυνομικούς, την προεδρική φρουρά, τους αντιστασιακούς αγωνιστές σε ολόκληρη την Κύπρο.

Τριάντα οκτώ χρόνια από τότε και θυμόμαστε τον εθνάρχη Μακάριο να απευθύνει το ιστορικό του διάγγελμα από τον Ελεύθερο Ραδιοσταθμό της Πάφου και να αναχωρεί στο εξωτερικό, για να συνεχίσει τον αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου.

Το προδοτικό πραξικόπημα έφερε ένα ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα: άνοιξε την κερκόπορτα στην παραδοκούσα Τουρκία. Μέσα από τις στάχτες και τα ερείπια που επισώρευσαν οι άθλιοι προδότες του πραξικοπήματος και την επιδρομή των νεοσουλτάνων της Αγκυρας ο λαός μας κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να στηρίξει το κυπριακό κράτος ως το μόνο υποκείμενο διεθνούς δικαίου και να δρομολογήσει τη μεγάλη και δύσκολη πορεία που μας οδήγησε στο επίτευγμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τριάντα οκτώ χρόνια μετά οι τραγικές συνέπειες της προδοσίας και του εγκλήματος παραμένουν ωστόσο αναλλοίωτες. Οι πρόσφυγες, οι αγνοούμενοι, οι εγκλωβισμένοι, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του κυπριακού λαού ως αποτελέσματα της τουρκικής επιδρομής και της συνεχιζόμενης κατοχής αποτελούν τα αμάχητα τεκμήρια της κατ' εξακολούθηση διεθνούς παρανομίας της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου.

Ο λαός μας ενδιαφέρεται για λύση το συντομότερο δυνατό. Μια λύση, που να τερματίζει την κατοχή, που να προνοεί την απομάκρυνση των εποίκων, που να διασφαλίζει τη μία και μόνη κυριαρχία, τη μία και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα, τη μία ιθαγένεια, την ενότητα του κράτους και του λαού, των θεσμών και της οικονομίας, την κατοχύρωση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια λύση που θα στηρίζεται στις αρχές και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γι' αυτή τη λύση θα αγωνιστούμε, γιατί μόνο μια τέτοια λύση μπορεί να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, μόνο μια τέτοια λύση θα φέρει τη μόνιμη ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και την ανάπτυξη για όλους τους κατοίκους της Κύπρου, Ελληνοκυπρίου και Τουρκοκυπρίου.

Δυστυχώς, η νέα προσπάθεια λύσης του Κυπριακού με τις απευθείας διαπραγματεύσεις προσέκρουσε και πάλι στην τουρκική αδιαλλαξία και στρεψοδικία. Η επιμονή σε δύο κρατικές οντότητες στα πλαίσια μιας χαλαρής συνοσπονδίας, σε μόνιμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και σε διατήρηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων του 1960 οδήγησε τις συνομιλίες σε αδιέξοδο και τέλμα. Την ίδια στιγμή εξυφαίνονται σενάρια για επικέντρωση της διαδικασίας σε λεγόμενα "μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης" και οι βυσοδομούντες Βρετανοί επιχειρούν να υιοθετήσουν ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που να αλλοιώνει τη σύνθεση και το ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ενώ θα διαγράφει τις προϋποθέσεις για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης. Ταυτόχρονα, επιχειρούνται κινήσεις για αναβάθμιση του παράνομου μορφώματος στα κατεχόμενα με νομιμοποίηση του εμπορίου με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απειλούνται από την Τουρκία τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.

Το διακηρύσσουμε για μια ακόμα φορά: Οι εκβιασμοί δε θα περάσουν! Δε θα προσυπογράψουμε λύσεις διχοτομικές, λύσεις νεοανακτικές, που θέτουν σε κίνδυνο τη φυσική και εθνική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Δε θα δεχθούμε λύσεις που καταστρατηγούν τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, εκ περιτροπής προεδρίες και σταθμισμένη ψήφο και τη φαλκίδευση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού μας.

Η ανάγκη μιας νέας εθνικής στρατηγικής και επανατοποθέτησης του Κυπριακού είναι μονόδρομος. Αυτή είναι η επιταγή των υπέροχων ηρώων και μαχητών της αντίστασης κατά του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για άλλη μια φορά καταδικάζουμε την προδοσία και το έγκλημα. Μνημονεύουμε και τιμούμε τους ηρωικούς μας νεκρούς. Τιμούμε τους αντιστασιακούς αγωνιστές. Υποκλινόμαστε στην υπέροχη αντίσταση του λαού μας. Δίνουμε περιεχόμενο στη θυσία τους και επαναπροσδιορίζουμε το δικό μας καθήκον. Διακηρύσσουμε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία και δικαίωση. Όσοι αναμένουν ότι ο λαός μας θα καμφθεί και θα γονατίσει ματαιοπονούν. Η αντίσταση λαού και ηγεσίας θα συνεχιστεί, όπως μας το κληροδότησε επιτακτικά η φωνή του Μακαρίου τη 15^η Ιουλίου του 1974.

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της αντίστασης! Ο αγώνας συνεχίζεται. Όλοι μαζί για τη σωτηρία της Κύπρου!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ τον κ. Βαρνάβα.

Παρακαλώ τώρα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη να έρθει στο βήμα.

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των υπουργών βρισκόμαστε σήμερα ξανά σε μια επετειακή συνεδρία της Βουλής, για να καταδικάσουμε με τον πιο έντονο τρόπο το αδελφοκτόνο ξενοκίνητο πραξικόπημα, που τραυμάτισε και δίκασε την πατρίδα μας το μαύρο καλοκαίρι του 1974.

Σήμερα για ακόμη μια χρονιά όλοι μαζί ομόγωνα θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η εκδούλευση στους ξένους, η διάσπαση και ο φανατισμός μόνο κακά έφεραν στην πατρίδα μας. Αυτή τη θλιβερή μέρα επιβάλλεται όλοι μαζί να στείλουμε ξανά το μήνυμα ότι η ελευθερία, η δημοκρατία και η αξιοπρέπεια είναι θεμελιώδη αγαθά που πρέπει να διαφυλάξουμε.

Η θλιβερή ανάμνηση των γεγονότων της περιόδου του πραξικοπήματος μας διδάσκει ότι ο αγώνας για δημοκρατία και ελευθερία επιβάλλεται να είναι διαρκής. Οι δόλιες μεθοδεύσεις των ξένων εις βάρος του λαού μας συνεχίζονται και σήμερα. Συνεχίζονται για τους ίδιους πάντα στόχους, να εξυπηρετήσουν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα στην περιοχή, ανεξάρτητα από τα δίκαια και δικαιώματα του κυπριακού λαού.

Μνημονεύοντας τα θύματα της πιο μεγάλης και οδυνηρής τραγωδίας της πατρίδας μας, στέλνουμε το μήνυμα ότι δε θα ανεχτούμε την οπισθοδρόμηση σε επιλογές που θα μας φέρουν και πάλι στο χείλος της διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η πατρίδα μας διέρχεται μια από τις δυσκολότερες συγκυρίες στην ιστορία της. Ενώπιόν μας τίθεται ο χειρισμός ζητημάτων που αφορούν την επιβίωση του κυπριακού ελλητισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Κυπριακό έχει διολισθήσει σε μια επικίνδυνη στασιμότητα, με τον κίνδυνο παγίωσης των κατοχικών δεδομένων να είναι ορατός. Η οικονομία της Κύπρου παραπαίει. Η κυπριακή κοινωνία είναι παγιδευμένη στη δίνη μιας επικίνδυνης κρίσης αξιών, που ταλαιπωρεί την πολιτική ζωή του τόπου, και είναι κουρασμένη από τα μεγάλα λόγια, την έλλειψη ποιότητας και τη μικρή αποτελεσματικότητα.

Μπροστά σε αυτά τα φλέγοντα προβλήματα είναι κοινή η διαπίστωση ότι η πατρίδα μας χρειάζεται μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό. Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο τόπος μας είναι ένα σύγχρονο πολιτικό σχέδιο, που να απαντά στα προβλήματα και στα διλήμματα της σημερινής δυσμενούς πραγματικότητας. Μπροστά στα κρίσιμα προβλήματα οι πολιτικές δυνάμεις επιβάλλεται να συνεργαστούν και να συσπειρώσουν τον κυπριακό λαό γύρω από το όραμα για απελευθέρωση, επιστροφή και δικαίωση. Οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες, για να μετατραπεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα κοινωνικό κράτος με ποιότητα ζωής και ίσες ευκαιρίες προόδου για όλους.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου συνωστίζονται τεράστια συμφέροντα και κάνουν τη γειτονιά μας την πιο ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Οι ανακατατάξεις στην περιοχή μας σε συνάρτηση με την ενεργειακή μας αναβάθμιση μας δίνουν τη δυνατότητα να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή περνά μέσα από μια ειρηνική διευθέτηση του Κυπριακού.

Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τη μεγάλη πορεία μας για τη δικαίωση του μαρτυρικού λαού μας, την επιστροφή των προσφύγων. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανένας! Η πολιτική διαίρεση δεν έχει θέση ανάμεσά μας.

Μνημονεύοντας τα θύματα της πιο μεγάλης και οδυνηρής τραγωδίας της πατρίδας μας, στέλνουμε το μήνυμα ότι θα εργαστούμε, ώστε να λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης στους θλιμμένους ουρανούς της βασιανισμένης μας πατρίδας. Το οφείλουμε στους νεκρούς μας, το χρωστούμε στο λαό και τα παιδιά μας.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ τον κ. Συλλούρη για την ομιλία του και θα παρακαλέσω τώρα τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών να έρθει στο βήμα.

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ:

Συμπληρώνονται σήμερα τριάντα οκτώ χρόνια από την αποφράδα εκείνη μέρα, όταν χέρια ελληνικά, χέρια αδελφικά, οδήγησαν το άρμα της προδοσίας κατά της νεοσύστατης και κλυδωνιζόμενης από τις έξωθεν παρεμβάσεις Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το έγκλημα του πραξικοπήματος ακολούθησε η βάρβαρη τουρκική εισβολή, που έφερε θάνατο και καταστροφή στον τόπο και το λαό μας. Χιλιάδες οι σκοτωμένοι, οι αγνοούμενοι, οι πρόσφυγες, οι εγκλωβισμένοι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Και ένας λαός να αναζητά το μέλλον του μέσα από τα ερείπια και την καταστροφή. Όμως επιβίωσε αυτός ο λαός, πουλημένος, πικραμένος, αλλά όχι προσκυνημένος σήκωσε το λάβαρο του μακροχρόνιου αγώνα και με συνέπεια, πείσμα και επιμονή σε αρχές και αξίες άντεξε τις ξένες επιβουλές, αλλά και τις αλλεπάλληλες αποτυχίες μιας ηγεσίας που διαχρονικά αποδεικνύεται κατώτερη των προσδοκιών, των περιστάσεων και της ιστορίας.

Είναι αυτός ο λαός που απάντησε σε διχοτομικά σχέδια, όπως το σχετικά πρόσφατο βρετανικής έμπνευσης σχέδιο του λόρδου Χάνει, αυτό που πέρασε στην ιστορία ως Σχέδιο Ανάν. Ο λαός μας διατήρησε ζωντανή την ελπίδα για ένα μέλλον που οι Κύπριοι, Έλληνες και Τούρκοι της Κύπρου, θα ζουν αρμονικά και πολιτισμένα σε μια χώρα ενιαία χωρίς σύνορα, ξένες παρεμβάσεις και εγγυήσεις, χωρίς εποίκους και ξένους στρατούς. Αυτός ο λαός, ανεξάρτητα απ' όσα λένε οι εκάστοτε ηγέτες, που ποδηγετούν το παρόν του, κανοναρχεί τα οράματά του για μια Κύπρο ευρωπαϊκή, όπου όλα τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων θα γίνουν απολύτως σεβαστά, χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Διάγουμε το τέρμινο των ευρωπαϊκών πανηγυριών, κρύβοντας κάτω από το κόκκινο χαλί των εκδηλώσεων την κατοχή, τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους, τους αγνοούμενους, την καταστροφή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο. Και όμως μια φούχτα Τουρκοκύπριοι, λίγοι από αυτούς που έμειναν ακόμα και αγωνίζονται για την αξιοπρέπεια της κοινής μας πατρίδας, υπενθύμισαν στους Ευρωπαίους υψηλούς προσκεκλημένους μας ότι στην Κύπρο υπάρχει τουρκική εισβολή και καταπάτηση των ευρωπαϊκών αξιών, αφού η επίσημη ηγεσία μας αποφάσισε να επιβάλει σιωπή για τις ανάγκες της εκπλήρωσης του ρόλου του "αξιόπιστου μεσολαβητή". Ως Οικολόγοι δε συμφωνούμε με την πολιτική της σιωπής. Ζητούμε να αξιοποιηθεί η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναδειχθεί το Κυπριακό ως ευρωπαϊκό θέμα και να απαιτηθεί στη συνέχεια η ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες λύσης του προβλήματος.

Το κυπριακό πρόβλημα, μας λένε κάποιοι, είναι "ντεμοντέ", εκτός μόδας της πολιτικής, δεν είναι του συρμού στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Τώρα έχουμε οικονομική κρίση, τους Moody's και τους Fitch, το ΔΝΤ και την τρόικα. Εγώ λέω ότι αυτού του λαού, που κουβαλά στην ψυχή και στο πετσί του αυτό το "εκτός μόδας" πρόβλημα, αυτού του λαού, του απροσκύνητου και αγωνιστή, αυτού του λαού που ακούει, σιωπάει κι ό,τι του λες τα δένει κομπολόι τού αξίζει μια καλύτερη διαχείριση του μέλλοντός του, του αξίζει τελικά καλύτερη ηγεσία. Εάν για το έγκλημα του 1974 δακτυλοδείχνουμε τη χούντα και την ΕΟΚΑ Β', την κατοχική Τουρκία και τα νατοϊκά σχέδια, γι' αυτή τη νέα καταστροφή που έπληξε την Κύπρο, το "νέο Ατίλα", είπε ένας φίλος τελευταία, της οικονομικής εξαθλίωσης και της περιορισμένης, λόγω τρόικας, κυριαρχίας ποιος άραγε επιβάλλεται να καταγγελθεί;

Δεν αναζητώ αποδιοπομπαίο τράγο· αναζητώ ευθύνες, κάθαρση και δικαιοσύνη, γιατί λαοί που δεν ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους με την ιστορία είναι καταδικασμένοι να ξαναζήσουν όλες τις ιστορικές τους τραγωδίες ξανά και από την αρχή. Εγώ λέω μάλιστα ότι οφείλουμε να αντιληφθούμε και να αναγνωρίσουμε την αλληλουχία των διαδρομών της κυπριακής τραγωδίας: Προδοσία 1974, σχέδιο Γκάλι, φιάσκο πυραύλων S300, χρηματιστήριο, φονική έκρηξη στο Μαρί, οικονομική κατάρρευση και τρόικα. Η μια καταστροφή φέρνει την άλλη. Και προειδοποιώ: Έπεται και συνέχεια, περισσότερο καταστροφική και τραγική. Όσο δε σπάει η αλυσίδα της λήθης, της άγνοιας, της ατιμωρησίας και όσο δε λάμπει ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα είμαστε υποχρεωμένοι να μετρούμε τις καταστροφές και να κλαίμε συνέχεια επί των ερειπίων.

Κυρίες και κύριοι,

Τριάντα οκτώ χρόνια και ακόμα αντέχουμε τις καταιγίδες πάνω σ' αυτό το χρυσοπράσινο βράχο των αγίων μαρτύρων. Μέσα από τις συχνότητες των ραδιοκυμάτων της μνήμης και του οράματος μιας άλλης ζωής αντηχεί ως προσκλητήριο αγώνα και εγκαρτέρησης η στεντόρεια φωνή του Μακαρίου από την ιστορική του ομιλία τον Ιούλιο του 1977: «Και δεν θα υποκύψομεν, αλλά θα αγωνισθώμεν μέχρι της τελικής δικαιώσεως».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ τον κ. Περδίκη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής.

Κηρύσσω τη λήξη της συνεδρίας.

(Ωρα λήξης: 1.05 μ.μ.)

Παρόντες βουλευτές

Αδάμου Αδάμος	Μαυρίδης Μάριος
Αναστασιάδης Νίκος	Μαυρονικόλα Ρούλα
Αντωνίου Αντώνης	Μέσης Χρίστος
Βαρνάβα Γιώργος	Μητσόπουλος Τάσος
Βότσης Άγγελος	Μιχαηλίδης Ανδρέας
Γαβριήλ Γιαννάκης	Νεοφύτου Αβέρωφ
Γεωργιάδης Χάρης	Νικολαΐδης Νίκος
Γεωργίου Γιώργος	Παπαγεωργίου Πάμπος
Δαμιανού Άριστος	Παπαδόπουλος Νικόλας
Δίπλαρος Ευθύμιος	Περδίκης Γιώργος
Ευαγόρου Σταύρος	Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Ζαχαρίου Ζαχαρίας	Προκοπίου Γεώργιος
Καρογιάν Μάριος	Σαρίκας Φειδίας
Κατσουρίδης Νίκος	Σταυριανός Πανίκκος
Καυκαλιάς Αντρέας	Στυλιανίδης Χρήστος
Κουκουμά Κούτρα Σκεύη	Συλλούρης Δημήτρης
Κουλίας Ζαχαρίας	Τζιοβάνης Χριστάκης
Κουτσού Νίκος	Τορναρίτης Νίκος
Κυπριανού Άντρος	Φυτπής Σοφοκλής
Κυριακίδου Αθηνά	Χαραλαμπίδου Ειρήνη
Κωνσταντίνου Νεόφυτος	Χατζηγιάννης Κυριάκος
Κώστα Κώστας	Χριστοφόρου Λευτέρης
Λαμάρης Γιάννος	

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων

Μαχτεσιάν Βαρτκές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της δημοκρατίας και της ελευθερίας και ομιλίες (Πρόεδρος, Ν. Αναστασιάδης, Άντρος Κυπριανού, Μ. Καρογιάν, Γ. Βαρνάβα, Δ. Συλλούρης, Γ. Περδίκης) για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

[Στις 26 Ιουλίου 2012 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη έκτακτης συνεδρίασης του σώματος:

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Νομοθετική εργασία

1. Ο περί Χώρων Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.02.053.033-2012).
(Αναπομπή).
2. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.01.053.150-2012).
(Αναπομπή).
3. Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.02.053.071-2012).
(Αναπομπή).

4. Ο περί Προϋπολογισμού του 2012, Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.01.053.142-2012).
(Αναπομπή).
5. Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.02.053.064-2012).
(Αναπομπή).
6. Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.02.053.065-2012).
(Αναπομπή).
7. Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.02.053.066-2012).
(Αναπομπή).
8. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
(Αρ. Φακ. 23.01.052.219-2011).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.]

Τιμή: €3,50